



- pagina 6 - Oudste dak van Zoetermeer
- pagina 7 - 'Messiah' van componist Händel
- pagina 8 - Jongerenpastor Arianne Lodder over 'samen'

Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

8e jaargang | nummer 7 | september 2024

REPORTAGE • Van het dorp Kappel am Albis in Zwitserland had ik eerder niet gehoord. Van de Kappeler oorlog waar rooms-katholieken en protestanten in het jaar 1529 slaags raakten ook niet. En al helemaal niet van de beroemde Kappeler Melksoep, die in de Zwitserse geschiedenis symbool is geworden van vrede en oecumene.

Wel wist ik van de gedreven voorvechter en reformator Hyldrich Zwingli, die min of meer onafhankelijk van reformator Maarten Luther tot ongeveer dezelfde conclusies kwam aangaande geloof en leer van de kerk. Ook dat Zwingli bisschop van de Grossmünsterkerk in Zürich was, maar weer niet dat hij bij Kappel am Albis in 1531 het leven heeft gelaten.

Terwijl een deel van Zwitserland onder leiding van Zwingli overging naar het protestantisme, bleven vijf kantons loyaal aan de Rooms-Katholieke Kerk. Dat leidde tot een burgeroorlog met de kantons die achter Zwingli stonden, waarbij Bern zich gematigder opstelde dan Zürich. Terwijl de generaals van beide legers in juni 1529 onderhandelen om tot een vredesverdrag te komen, heeft het voetvolk elkaar al gevonden. Bij Kappel am Albis tussen Zürich en Zug hebben ze bij de grens paal een grote pan romige soep neergezet. Sommigen hebben zich al ontdaan van harnas en helm, en de wapens zijn opzij gelegd. Het schilderij toont een goedmoedelijk samenzijn met vredig uitzicht op glooiende berg-hellingen. Katholieken en protestanten dopen lepels en stukken brood in een en dezelfde kuip.

Precies op deze plek, in Kappel am Albis, zo'n 20 kilometer onder Zürich, nam ik half juni deel aan een meerdaagse Europese Conferentie over Kerkpionieren. Afkomstig uit acht landen en uit veel verschillende kerkfamilies waren we te gast in Kloster Kappel.

Samen voor vrede



'Melksoep van Kappel', schilderij van Albert Anker uit 1869, gebaseerd op de kroniek van Heinrich Thomann uit 1606.

EUROPESE CONFERENTIE OVER NIEUWE VORMEN VAN KERK-ZIJN

Van melksoep naar pioniersplek

De fundamenten stammen uit 1185 en met de bouw van de huidige kloosterkerk, waar elke dag drie keer een korte gebedsviering wordt gehouden, werd in 1250 begonnen. De overige gebouwen zijn aangepast als conferentiecentrum, met een grote moestuin eromheen. Er was de Finse lutheraan Antti, de Praagse evangelische broeder Jonáš, de Frans-Zwitserse evangelisch-protestant Jean-Christophe, de Britse anglicaan Matt, de waldenzische Ulrike uit Genua, de Duitse katholieke Thomas uit Augsburg, de lutherse Sandra uit Hannover, de Oostenrijkse rooms-katholieke Tamara, de Engelse baptist Simon uit Cornwall, voortrekker Tina van de Church of England, Felix van het Duitse bisdom Speyer, Christoph uit katholiek Aken, voorganger Tim uit de Duitse Pfalz, Claudia van de Duitse evangelische kerk, en ons Nederlandse groepje

aangeduid als 'the Dutch people' uit verschillende geledingen van de Protestantse Kerk. Een oecumenisch gezelschap, waarvan enkelen elkaar al eens eerder ontmoet hadden maar voor de meesten waren de gezichten nieuw. Organisator was de Evangelisch-Reformierte Kirche van het kanton Zürich in samenwerking met dat van Bern. Het vijf koppige team, bestaand uit Monika en Franziska, Ralph en Mathias en de half-Griekse Spiro, zorgde voor een warme ontvangst van alle reizigers, hoe laat op de avond ook aangekomen. Met ontwapenende charme wisten zij ons door het programma te leiden zonder de Zwitserse punctualiteit ook maar enigszins geweld aan te doen.

Er waren workshops en presentaties, bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen, hobbels en

valkuilen te bespreken, elkaar te inspireren, en vooral ook om niet opnieuw het wiel uit te hoeven vinden. Het Verenigd Koninkrijk loopt voorop met al twintig jaar ervaring met 'fresh expressions' en de Protestantse Kerk in Nederland pioniert zo'n zestien jaar. In andere landen staat het soms nog in de kinderschoenen. Ook lopen enthousiaste gelovigen aan tegen sceptische kerkleiding of gebrek aan draagvlak in hun eigen gemeente, als ze ideeën en nieuwe mogelijkheden voorstellen om mensen in aanraking te brengen met het Evangelie. Bij kerkpionieren gaat het om nieuwe plekken waar je met nieuwe mensen de Bijbel en je geloof wilt delen en iets van Gods nieuwe wereld kunt laten zien. Kerken worden over de hele linie leger en als mensen de kerk niet meer binnenkomen, is het zaak dat de kerk eropuit gaat.

We hadden het er bijvoorbeeld ook over dat benamingen als 'proefplek' of 'kerklab' niet overal geschikt zijn. In Duitsland doet dit te veel aan experimenten uit de nazitijd denken. Dan kun je beter iets zoeken met 'ruimte voor de ziel' of iets wat duidelijker met God en geloof te maken heeft.

Op de tweede dag bezochten we interessante plekken in Zürich en het nabije Winterthur en Effretikon. Ik lunchte in een restaurant waar gastvrijheid en gastronomie hand in hand gaan en eenzame jongeren een aanspreekpunt vinden. Ik zag een werkruimte die drie mensen in een kantorencomplex huren, waar ze tijdens lunches en instuifborrels en met design-ontwerpen in de vitrine met anderen in gesprek raken over geloof, hoop en liefde. Ik kwam in een moestuin die asielzoekers aantrekt en waar gezocht wordt naar verbinding met plaatselijke inwoners. Er was Zytlos, een soort onthaastingscafé, en ook Netzkloster, een online kloostergemeenschap, waar dagelijks twintig mensen in gebed en meditatie aanschuiven overal vandaan.

Op de morgen van de derde dag stonden we in een spontaan ingelast halfuur samen in de kloosterkerk te zingen, rond orgel en piano. Een korte liturgie van Engelse en Latijnse liederen, zoals 'Ubi caritas' en 'Morning has broken'. Als intermezzo had ik met de Duitse Thomas zijn lievelingslied uit het jeugdpastoraat kort geïmproviseerd, dat hij enthousiast begeleidde op zijn gitaar. Anderen stemden in en op het laatst zong iedereen het refrein makkelijk mee:

*Zoals de nacht wijkt
voor de morgen
verdwijnt de angst uit de ziel.
Zo groeit een licht in U geborgen,
de kracht van een nieuw begin!*

• Marieke van der Giessen-van Velzen
KIZ-REDACTEUR

Kappeler Milchsuppe

600 ml melk	4 eidooiers
½ tl zout	100 ml slagroom
snuf nootmuskaat	stukjes brood
1 laurierblad	peper en zout
1 kruidnagel	

Breng de melk met de kruiden op matig vuur aan de kook. Giet de hete melk bij de eidooiers, goed omroeren. Breng over naar een voorverwarmde soeppan, voeg peper en zout naar smaak toe. Bestrooi met in rijkelijk boter gebakken stukjes brood. Samen eten uit een en dezelfde pan. Alleen aan jouw kant de broodstukjes mee opscheppen!

Bron: Stiftsbibliothek Zwitserland



Los de puzzel op en stuur het antwoord in met je naam, leeftijd en adres erbij. Doe dit vóór woensdag 18 september, dan maak je kans op een prijs! kidz@kerkinzoetermeer.nl

Wie zijn die genummerde mensen? Je vindt ze in de bijbelteksten die erbij staan. De beginletters vormen een belangrijk werkwoord voor je leven en je geloof.



OPLOSSING:

LEZERSVRAAG

En u?

Loopt u
warm voor
oecumene?
Ziet u kansen?

Reacties welkom via
lezers@kerkinzoetermeer.nl
of bel 079-3 522 519

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teeuw
UITVAARTVERZORGING
Hoekeindseweg 61
Bleiswijk
www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar
079 - 342 60 70

Hospice Elim.
Ondersteuning in de laatste levensfase, ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

Kleinschalige onderneming met persoonlijke zorg en aandacht
24 uur per dag bereikbaar
Ongeacht uw verzekering

Van Dongen
Uitvaartzorg met karakter

Bel na overlijden
079 - 343 43 03
wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

Van Dongen
Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

PHOTO'S by *Leonie*

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48
www.photosbyleonie.nl

klassieke concerten en zaalverhuur

HERBERG OUDE KERK ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl M 06 8351 0287
WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

Redactie.AMG

JOURNALISTIEK BUREAU

A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519
Redactie.AMG@online.nl

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders
Huurman

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl

Infinity Uitvaartzorg

Mijn doel is om samen met u te zorgen voor een warm en liefdevol afscheid.

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

079 5000 250 (dag en nacht)
Larikszoom 9, Zoetermeer
infinity-uitvaartzorg.nl

ichthus boekhandel
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74
2712 AM Zoetermeer
079-3162081
ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Te huur in Zoetermeer:
700m² kantoorruimte op 1^{ste} etage. Naar eigen inzicht te renoveren en in te delen.

Diverse Bedrijfsunits met kantoor. Schakelbaar vanaf +/- 240m² tot +/-600m².

Tevens te huur in Ede:
Diverse bedrijfsunits met kantoor +/- 200m²

Jan Konijn Beheer / Advies o.g.
Tel: +31 (0) 79 316 33 20
GSM: +31 (0) 6 53 277 242
E: jan.konijn@solcon.nl
te Oud-Soetermeer

Voor info mail jan.konijn@solcon.nl

Inclusief gratis ondernemersadvies! Stuur een mail met uw gegevens en wensen.

PATERNOTTE UITVAARTZORG

"Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen".

079 - 303 22 03
24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
www.paternotteuitvaart.nl
info@paternotteuitvaart.nl

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?
Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?
Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

Van Dorp – uw technisch dienstverlener

**ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP**

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

VAN DORP
VOOR MORGEN

Schoonheidssalon **Azora**
natuurlijke schoonheid

Schoonheidssalon **Azora**

huidprofessional
ProVOET

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
079 341 43 05
info@salonazora.nl
www.salonazora.nl

- Schoonheidsbehandelingen
- Duo behandelingen
- Aangesloten bij Provoet en Huidprofessional
- (Diabetisch) pedicure
- Shellac CND
- Microneedling
- Diverse specialisaties

MONDIAL MOVERS
Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen
- Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuishwinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

ERKENDE VERHUIZERS
ZORG VERHUIZER 2013

OPEN HART EN OPEN OGEN

Groeien in gastvrijheid

SPANNEND • Het lijkt zo simpel, maar toch is het niet in elke kerk realiteit: gastvrij zijn. Wil je erop gericht zijn om meer mensen in je buurt met het Evangelie te laten kennismaken, dan is er in veel gevallen werk aan de winkel. Gastvrijheid begint bij jezelf en bij het elkaar in de ogen kijken. Gesprekken winnen aan waarde als jij over je eigen schaduw heen durft te springen. Soms valt het tegen, maar wil je verder komen, bewandel dan met open hart een weg van vrede. De vrede die je elke zondag meekrijgt als de 'dienst buiten' gaat beginnen.

'Hé, je zit op mijn plek'

Vanaf 2022 heeft Alpha Nederland, bekend onder meer van de zo succesvolle Alpha-geloofs-cursussen, het project 'Gastvrijheid' in het leven geroepen. Gastvrijheid, zo definieert Alpha Nederland, is 'het in alles rekening houden met gasten die voor het eerst de samenkomst bezoeken en hen zich welkom laten voelen'. In 2022 hebben 75 kerken bezoek gehad van een *mystery guest*, die na afloop van zijn of haar bezoek een vragenlijst invulde en aan de projectleiding stuurde. Van de eerste 75 bezoeken bleek de gastvrijheid gemiddeld met het cijfer 6,7 beoordeeld te worden, maar wanneer mensen vriendelijk worden aangesproken bij ontvangst en afscheid stijgt dat naar een 7,5 gemiddeld. De grootte van de geloofsgemeenschap heeft daar zeker mee te maken. In kerken met meer dan 250 aanwezigen geven *mystery guests* gemiddeld een 6,3 voor de gastvrijheid en voelt slechts 8 procent zich na afloop welkom en gezien. 52 procent gaf in de vragenlijst aan dat ze naar aanleiding van hun bezoek terug willen komen in die kerk.

Laat het wortel schieten

Wanneer je als kerk(leiding) verlangt dat mensen in de buurt Jezus ontmoeten en Hem gaan volgen, wil je gastvrij zijn. Je komt er niet mee weg door bijvoorbeeld per zondag een of twee mensen aan te wijzen als welkomsteam en vervolgens te verwachten dat alle gastvrijheid van hen komt. Om als kerk gastvrij te ZIJN, in plaats van gastvrij te DOEN, moet gastvrijheid wortel schieten in de cultuur van de hele gemeenschap. Cultuur verander je echter niet in één dag. Als je gemeente gewend is om een hand te krijgen bij de deur en verder niet of nauwelijks naar elkaar, laat staan naar gasten om hoeft te kijken, zal het tijd kosten om gastvrijheid in te bedden in de cultuur van je gemeente. In een Whitepaper-document dat vanaf de website van Alpha Nederland is te downloaden staan een paar praktische tips om te groeien in gastvrijheid.

Wacht niet tot je gastvrijheid een 10 krijgt, maar laat het investeren en uitnodigen samen oplopen

Een paar praktische tips

Tip 1 Vertel het waarom van gastvrij zijn

Het kan lastig zijn als er opeens wordt verwacht dat je mensen aanspreekt na de viering, of wanneer de predikant halverwege het kerkelijk jaar wat anders en minder gericht op insiders gaat preken. Het kan even wennen zijn wanneer er opeens wordt uitgelegd wat een collecte is en waarom we die doen. Daarom is het belangrijk om je gemeente mee te nemen in het 'waarom' van de verandering, die nodig is om mensen van buiten een goede ervaring te bezorgen. Herhaal dat 'waarom', zodat mensen steeds de motivatie voor de veranderingen blijven horen en beter accepteren.

Tip 2 Iedereen hoort bij het welkomsteam

Of je nu al jaren lid bent, of net komt kijken, je hoort allemaal bij het welkomsteam. Laat duidelijk zijn dat de hele gemeente gastvrij is. Dat kan al door een vriendelijk praatje wanneer je naast elkaar in de rij zit. Of door op iemand af te stappen die alleen staat bij de koffie, dat is niet alleen voor extravertelingen. Gastvrijheid komt er in allerlei soorten en maten, net als de nieuwe gasten die hopelijk jouw kerk binnenstromen. Hier benoemen we er drie.

• Reactieve gastvrijheid

Bijvoorbeeld de gastvrijheid van de crècheleider voor iemand die voor het eerst haar zontje naar de oppas brengt. Je bent gewoon vanuit je rol gastvrij door in te spelen op de situatie en mee te denken in wat zij nodig hebben om deze eerste ervaring goed te laten verlopen.

• **Proactieve gastvrijheid** Zelf op iemand afstappen en zeggen: 'Hé wat leuk om je te zien. Volgens mij hebben we elkaar nog niet eerder ontmoet, klopt dat?' Als het een gast is, kun je vragen of deze het prettig vindt om even alleen te staan en alles in zich op te nemen of dat hij of zij juist wat over de gemeente wil horen. Proactief ben je ook door van te voren al na te denken wat gasten nodig zouden (kunnen) hebben bij een eerste bezoek.

• **Radicale gastvrijheid** Dit is een uitgaande beweging om de ander tegemoet te gaan. Het daagt je als kerk uit om manieren te bedenken waarop je gastvrij bent buiten de muren en buiten de eigen comfortzone. Want, laten we eerlijk zijn, gasten ontvangen in ONZE kerk is nog steeds het meest ongemakkelijk voor de gast. Die gaat een vreemd terrein op. Radicale gastvrijheid daagt uit om manieren te zoeken waarop de gast comfort ervaart en wijzelf wellicht wat comfort opgeven.

Alle drie de genoemde vormen van gastvrijheid heb je nodig in je gemeente. En dus is het helemaal niet erg als niet iedereen makkelijk op een nieuw gezicht afstapt. Je moet de diversiteit van de gemeente vieren, en daarmee ook ruimte geven aan ieder om te ontdekken welke vorm van gastvrijheid het beste bij hem of haar past. Daarnaast is het goed om toe te lichten dat gastvrijheid niet altijd comfortabel is. Als het goed is, merken we in onze wandel met Jezus dat het niet gaat om comfort. Het kan dus nodig zijn om je gemeente uit te dagen en te 'stretchen' om de comfortzone te verlaten.

Tip 3 Nodig mensen uit!

Er komt nooit een moment waarop je de perfecte gemeente hebt. En dus zal er nooit een 'perfect moment' zijn om je buurman uit te nodigen. Stap over het ongemak heen, en ga mensen uitnodigen. Vraag mensen bijvoorbeeld uit om als *mystery guest* jouw kerk te bezoeken en leer van hun feedback. Of de ander 'ja' zegt kun je niet regelen, maar uitnodigen valt wel binnen je mogelijkheden. Het belang van gastvrijheid zal groeien, want niemand wil dat zijn buurman in een ongestructureerde kerk terecht komt. Wacht dus niet totdat je gastvrijheid een 10 krijgt, maar laat de investering in gastvrijheid en het uitnodigen samen oplopen. voorkom dat je er vooral over blijft praten, of een nieuwe commissie inricht die erover gaat praten, of praatgroepen erover organiseert. Hup, aan de slag ermee! Het is spannend om gastvrij te ZIJN.

Bron: Alpha Nederland Zie ook alphanederland.org/mystery-guest

• Jan Blankespoor
KIZ-REDACTEUR



VAN DE REDACTIE

Tevreden

Samen met een inmiddels zevenjarige kleindochter heb ik een boekje gemaakt. *Het Lekker Leesboek* heet het – en dat is het, met de nadruk op lekker!

We hadden hetzelfde doel: acht korte verhaaltjes bij steeds een recept met 'wat heb je nodig' en 'hoe maak je het'. Als we elkaar opzochten werkten we eraan. We wonen met openbaar vervoer twee uur reizen van elkaar, dus het was niet zomaar gepiept. In een kladschrift kwamen links de verhaaltjes en rechts de recepten, steeds in een andere kleur.

Zij bedacht de verhaaltjes en schreef ze op. Dat kostte tijd en soms liepen we vast. Suggesties van mijn kant werden afgewimpeld. 'Ik ga wel even op mijn hoofd staan, oma', riep ze liever. En meestal konden we daarna gelijkgestemd weer verder.

Er moest wel een keer schot in komen, daarom stapten we over op een andere werkwijze. Al videobellend las zij voor en typte ik alles uit. De afbeeldingen voor op het omslag hadden we eerder uitgezocht en uit de lettertypes die ik voorstelde maakte zij een keuze.

Speciaal voor de drukproef en de uiteindelijke afwerking kwam ze aan het begin van de zomer logeren. En het is gelukt. Met het ene, unieke, gebonden exemplaar ging zij trots naar huis. De drukproef met de door haar aangebrachte correcties mocht ik houden. Die koester ik, dat begrijp je.

Blij en tevreden over ons samen oplopen en het samen aan iets moois werken gingen we de vakantieperiode in. In dat woord tevreden zit 'vrede' verweven. Het duidt op een serene gemoedsrust, een toestand waarin je het leven op dit moment innerlijk omarmen en aanvaarden kunt.

Volgend op dat blij gevoel van tevredenheid kreeg ik een prachtig muziekstuk aangereikt. Juist aan het begin van een nieuw seizoen en vooruitblikkend naar de Vredesweek met gezamenlijke vredesvieringen ook in de kerken. Het is in 2004 gecomponeerd door organist Toon Hagen, het heet 'Shalom' en het pakte me. Je kunt een opname ervan beluisteren via [Shalom \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=Shalom). Je hoort herhalende motieven met steeds kleine veranderingen, het geluid van lichte fluitregisters en de melodie van een Hebreeuwse canon is erin verwerkt: *Shalom chaverim! – Vrede, vrienden, tot we elkaar weerzien!*

Luisteren naar deze muziek zorgt voor een weldadig gevoel van vrede en rust. Een voorproefje van het komende Messiaanse rijk met Jezus als Vrededorst. Daarvan zingt ook het grootse muziekstuk *Messiah* van G.F. Händel, in weer een heel andere expressie (zie pagina 7), met onder meer deze tekst uit Jesaja 52:

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 'Je God is Koning!'

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE



KERKDIENTEN IN SEPTEMBER

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website **PGZOETERMEER.NL** en onze website **KERKINZOETERMEER.NL**

	Zondag 1 september	zondag 8 september	zondag 15 september	zondag 22 september	zondag 29 september
WIJKGEMEENTE OUDE KERK Oude Kerk Dorpsstraat 59, 2712 AD T (079) 316 39 09 W oudekerkgemeente.nl	10.00 uur ds. A.A. van den Berg Heinoord	10.00 uur ds. J. Maasland Loosduinen <i>Startzondag: 'Als nieuw!'</i>	10.30 uur pastoor A. van der Helm Nicolaaskerk <i>Oecumenische viering</i> <i>Vredeszondag</i>	10.00 uur ds. P.H. Zaadstra Kockengen <i>Heilig Avondmaal</i> 18.30 uur ds. M. Treuren Pijnacker <i>Voortzetting en dankzegging</i> <i>Heilig Avondmaal</i>	10.00 uur ds. A. Gooijer Berkel en Rodenijs
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID De Regenboog Nathaliegang 263, 2719 CR T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl	10.00 uur ds. J.T. van der Wolf <i>Maaltijd van de Heer</i>	10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox	10.00 uur ds. J.T. van der Wolf en dhr. M. Vermeulen <i>Oecumenische viering</i>	10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox <i>Startzondag: 'Op zoek'</i>	10.00 uur ds. J.T. van der Wolf <i>m.m.v. cantorij</i>
WIJKGEMEENTE OOSTERKERK Oosterkerk Oosterheemplein 320, 2721 ND T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl	10.00 uur ds. M.C. van Pelt Ridderkerk 17.00 uur ds. C. Rentier Amersfoort	10.00 uur ds. G.J. van Meijeren Vlaardingen <i>Voorbereiding</i> <i>Heilig Avondmaal</i> 17.00 uur <i>Hart4U-dienst</i> ds. P. Baas	10.00 uur ds. P. Baas <i>Heilig Avondmaal</i> 17.00 uur ds. P. Baas <i>Voortzetting en dankzegging</i> <i>Heilig Avondmaal</i>	10.00 uur ds. Pieter Baas en Timo Hagendijk <i>Startzondag</i> 17.00 uur ds. J.M. Molenaar Morgensterkerk Zoetermeer	10.00 uur ds. P. Baas 17.00 uur ds. D. van Vreeswijk Rotterdam-IJsselmonde
PERRON OOSTERHEEM Oosterkerk (Bovenzaal) W perronoosterheem.nl/ perronmeeting	10.00 uur Joost van den Bogert Haarlem	10.00 uur Timo Hagendijk	10.00 uur Frans van Dam	10.00 uur Timo Hagendijk en ds. Pieter Baas <i>Startzondag</i>	10.00 uur Timo Hagendijk Basisschool Noorderlicht:
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD Ichthuskerk Parkdreef 258, 2724 EZ T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl	10.00 uur dhr. J. Hanekamp Zoetermeer <i>Gevangenenzondag</i>	10.00 uur mw.ds. E. Dibbets- van der Roest <i>Bevestiging ambtsdragers</i>	10.00 uur mw.ds. E. Dibbets-van der Roest en mw. A. Lodder <i>Startzondag: 'Onderweg'</i> <i>Kinder- en tienerdienst</i>	10.00 uur mw.ds. E. Dibbets-van der Roest <i>Heilig Avondmaal en</i> <i>Vredeszondag - met doventolk</i>	10.00 uur mw.ds. M.A. de Hoog Zeist
ADVENTSKERKGEMEENTE Adventskerk Julianalaan 3, 2712 CB T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl		10.30 uur ds. K. van Klaveren		10.30 uur dhr. Toon Vessies <i>Vredeszondag</i>	
KERNGEMEENTE DE PELGRIM De Oase Kerkenbos 8, 2715 RP W depelgrimzoetermeer.nl		14.00 uur <i>Pelgrimviering</i>		19.30 uur <i>Taizieviering</i> De Wijngaard Moeder Teresasingsel 100	

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN

Dienst voor doven • in Ons Honk Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT		
Zondag 8 september	10.00	Hendrik Stevens
WelThuis Vivaldi • Maandelijks Brechtzijde 45, 2725 NR		
Zondag 15 september	10.30	Ds. J.W.B. Matahelumual Moordrecht
De Camee • Maandelijks • Camee 22, 2716 RL		
Donderdag 26 september	16.00	dhr. M. Vermeulen

WEEKSLUITINGEN

WelThuis De Morgenster Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88		
Vrijdag 30 augustus	15.30	dhr. T. Vermeulen
Vrijdag 6 september	15.30	mw. M. van den Boomgaard
Vrijdag 13 september	15.30	dhr. Joh. van Oeveren (zang)
Vrijdag 20 september	15.30	dhr. E. Leune
Vrijdag 27 september	15.30	ds. J.M. Molenaar

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar. 8e jaargang | nummer 7 | september 2024

Redactie
Jan Blankespoor, Marjolijn van der Haven-Verweij, Hanneke Lam, Helma Nieuwstad

Hoofd- en eindredactie
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer
Jolande Anema, Annette Doorn, Rinus van Dorland, Peter van Holten, Jan van der Linden, Hans van Oort, Dries Piening, Theo Poot, Jan van Vliet, Petra Vossegat, Jan van der Wolf

Kopij insturen
Kopij en berichten voor de Kerk in Zoetermeer-krant van oktober graag insturen woensdag 11 september. De oktober-uitgave verschijnt op woensdag 2 oktober 2024.

Contact bezorging
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong • T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Wilt u Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?
Wilt u ook (vrijwel) maandelijks Kerk in Zoetermeer ontvangen? Dat kan! Geef het door via info@kerkinzoetermeer.nl of bel de eindredactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor losse of extra nummers van een bepaalde editie.

Vrijwillige bijdrage
Het richtbedrag voor tien nummers per jaar van Kerk in Zoetermeer is € 25. Elk ander bedrag is overigens net zo welkom. Uw gift kunt u overmaken naar **NL15 RABO 0373 7337 04** t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad. Hartelijk dank!

Kerkelijk Bureau
U kunt op dinsdag- en vrijdagochtend van **09.30-11.30 uur** terecht op het Kerkelijk Bureau. Of bellen met T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl of T 06-1236 5054 (Gerda Rust)
Frans Halsstraat 3, 2712 JS
W www.pgzoetermeer.nl

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem contact op over de mogelijkheden! E advertenties@kerkinzoetermeer.nl W kerkinzoetermeer.nl



Vredesspelletjes

De kinderen op de binnenplaats speelden oorlog, ze speelden hun oorlog luid en schel.

Vanuit het venster riep ik ze toe: speel toch eens vrede! Ik hoopte dat ze dan minder lawaai zouden maken.

De kinderen beneden op de binnenplaats waren enthousiast:

Laat ons vrede spelen! brulden ze als uit één mond.

En ze overlegden wat te doen, gisten en maakten alweer ruzie en dan riep een ukkepek naar mijn raam toe: Oom, hoe speelt men vrede?

Peter Schütt
Uit: *Wenn das Eis geht. Ein Lesebuch zeitgenössischer Lyrik*, Deutscher Taschenbuch Verlag
Vertaling: Germain Droogenbroodt

ONDER WOORDEN

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Ambulant predikant ds. Ard van den Berg
Pastoraat Marja van den Boomgaard
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Ria Kamp • T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T (079) 889 74 32
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com
Werkdagen maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Frits von Meijenfeldt • T 06-4042 7683 • E scriba@pwzz.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

DE PELGRIM • Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ • T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen dinsdag t/m donderdag
Lid pastoresteam Ronald Karsdorp
T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl
Scriba (waarnemend) Hanneke Lam • T 06-5259 2531 • E scriba@pwzn.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG
T 06-8359 9143 • E predikantooosterkerk@gmail.com
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226
E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383
E cdvandorp@hotmail.com

PERRON OOSTERHEEM
Oosterheemplein 320, 2721 ND
Missionair pionier Timo Hagendijk
Vrije dag woensdag • T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perronoosterheem.nl

CONTACT VERTROUWENSPERSONEN

OUDE KERK
Kees Hakkenberg
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
Hanneke von Meijenfeldt
T 06-2956 6786
Bram van Strijen • T 06-8324 0255
E vrouwensteam@pwzz.nl

OOSTERKERK
Henriëtte Griffioen
Jaap Rodenburg
T 06-1327 4546
E vrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com

ICHTHUSKERK
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel • T 06-1091 2189
E vrouwensteam@pwzn.nl

Zit je ergens mee?
Neem contact op met een van ons.

ChristenUnie SGP Zoetermeer

Meet & Greet voor ondernemers



3 oktober 20.00 uur

BOUKE VELZEN WETHOUDER

Opgeven bij Helmer van der Slik, tel. 06 - 10 29 94 69

PRAKTIJK Heelsaam



Individuele therapie



Relatie therapie



Brainspotting

Praktijk Heelsaam werkt vanuit een christelijke visie en begeleidt jou/jullie in belangrijke veranderprocessen.
www.praktijkheelsaam.nl / 06-81573671



GETEKEND



ONDER WOORDEN

De vrede

Kijk, daar gaat de vrede. Iedereen springt op. Waar? Daar!

In die blauwe jas!
Ze drukken hun neus tegen het raam,
leunen op elkaars schouders.
Hij is heel klein.
Ze hebben hem nog nooit gezien.
Ze roepen: vrede! vrede!
hij hoort hen niet,
verdwijnt uit hun gezicht.

Ze voelen hun hart bonzen
en gaan weer naar binnen,
grijpen elkaar beet
en aarzelen.
Moeten ze elkaar doodslaan
of moeten ze elkaar kussen?
Wat moeten ze doen?
Jij mag het zeggen, fluisteren ze.
Nee, jij.
Nee, jij!
Jij!!

Toon Tellegen
1950

uit: *Gedichten 1977-1999*

14 T/M 22 SEPTEMBER

Vredesweek in Zoetermeer



Sinds 1967 organiseert PAX ieder jaar in september de nationale Vredesweek. Ondanks alle berichten over oorlogen, brandhaarden, vluchtelingen en groeiende polarisatie, zijn er ook heel veel mensen die verlangen naar vrede en verbinding en zich daarvoor inzetten. Het thema dit jaar is 'Samen voor vrede. Nú!'.

In Zoetermeer wordt de Vredesweek op zaterdag 14 september om 13.00 uur geopend bij de vredesnaald en de vredesboom op het Dobbe-eiland. Vandaar start gezamenlijk de interreligieuze Vredeswandering, die gedeeltelijk samenvalt met de uitgezette route van de Stadspelgrimage op deze zelfde zaterdag van Open Monumentendag. Bij de vredesnaald is er sinds 7 oktober vorig jaar elke vrijdagavond een stiltemoment voor vrede en wordt er gezongen, onder meer het lied *The prayers of the mothers* van Yael Deckelbaum. Voor langs de Compassieroute worden zangers en koren uitgenodigd te komen zingen voor de vrede, met dit lied en bijvoorbeeld het 'Dona nobis pacem - Heer, geef ons vrede'. Op zondag 15 september zijn er verschillende oecumenische vieringen. In De

Regenboog in Zoetermeer-Zuid denken protestanten en rooms-katholieken na over 'Elkaar in de ogen kijken'. De Nicolaaskerk viert Vredesavond samen met de gemeente in de Oude Kerk. Gemeenteleden en parochianen verzorgen de lezingen en de gebeden en er wordt samen gezongen en gebeden voor vrede in de wereld. Op de laatste zondag van de Vredesweek geven de Ichthuskerk in Seghwaert, de Oosterkerk in Oosterheem en de Adventskerk in het Dorp 's morgens hier aandacht aan. Op het Vredesprogramma deze week staat verder: Interreligieus Eten en Gesprek op woensdag 18 september, Afsluiting op zaterdag 21 september, en op woensdag 25 september zal er een Dialoogtafel zijn met een programma van Forum Bibliotheek.

Meer informatie op iloz.org

THEMA

Mogen vrede ineenstem op aarde
May Peace Prevail On Earth

JONAS ELOVIG

Jongerenambassadeur van Vrede en Compassie



Met beide handen greep Rigaud Marques de kans om de leeggekomen plaats van Jongerenambassadeur van Vrede en Compassie binnen het ILOZ, het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer, in te nemen. De onlangs afgestudeerde Zoetermeerder – Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden – voelt zich in deze functie als een vis in het water. Hij wil graag bijdragen aan een betere samenleving, waarin mensen elkaar opzoeken en samen vinden. 'Natuurlijk zijn er verschillen tussen mensen en mag ieder zijn die hij of zij is, maar samen kunnen we proberen de wereld een beetje beter te maken.'

Rigaud is ook een jong lid van de Zoetermeerse gemeenteraad, waar hij zich onder andere inzet voor meer inspraak en participatie van jongeren. Hij is een voorstander van culturele evenementen en activiteiten, want die bevorderen het wij-gevoel in Zoetermeer. Zijn beide petten laten zien waar Rigaud voor staat: een plek waar tolerantie is, waar mensen met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Als voorbeeld geeft de ambassadeur aan hoe hij te werk ging tijdens de Week tegen Racisme. Hij ging met jongeren het gesprek aan in een open debat om bewustwording te creëren en samen ideeën te ontwikkelen. Een positieve ervaring.

'Blij met wat ik kan en mag doen met mooie mensen'

Of een dergelijke vorm gehanteerd zal worden tijdens de komende Vredesweek van 14 tot 22 september weet Rigaud niet. Op het moment van dit interview is de zomervakantie nog niet voorbij. Het thema is in voorbereiding en zal ongetwijfeld snel bekendgemaakt worden via de (sociale) media.

Voor Rigaud is het duidelijk dat hij (ook) in de komende gesprekken niet de rol van rechter zal aannemen. In plaats daarvan zal hij openstaan voor iedereen en vanuit die open houding het gesprek aangaan. Hij is blij met wat hij mag en kan doen met wat hij noemt 'mooie mensen'.

Hanneke Lam
KIZ-REDACTEUR

Een nieuw seizoen met mooie plannen



START EN THEMA'S Het is een lastige vraag als de zomervakantie nog niet ten einde is en het septembernummer van *Kerk in Zoetermeer* samengesteld wordt. Dat heeft de redactie niet belet antwoorden van de verschillende kerken te krijgen op de vragen: Wat zijn jullie plannen voor 2024-2025, wat is het jaarthema en hoe gaan jullie starten? De informatie varieert van concrete plannen tot 'daar zijn we nog mee bezig'.

De Adventskerk in het Dorp loopt voorop. Ds. Karl Van Klaveren geeft enthousiast aan dat er al een heel jaarboekje klaarligt voor 2024-2025. Het programma bestaat uit een gevarieerd aanbod gericht op gelovigen, zoekers en twijfelaars. Er valt het komende jaar te praten en luisteren, te kijken en beleven en te proeven en doen. Iedereen is welkom!

De gemeenteleden van de Oude Kerk vieren de startdienst op zondag 8 september. Het thema is komend seizoen 'Als nieuw!' met als ondertitel 'Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Jaap van der Giessen van de taakgroep Eredienst schrijft daar onder andere over: 'We bidden om de komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nu al onder ons is, in het hier en nu.' Bij dit jaarthema hoort een mooie illustratie, hierboven afgebeeld:

- Een gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.
- De handen (in gebed) reiken

naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten.

- De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.
- De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet.

Zondag 15 september wordt de startzondag in de Ichthuskerk gevierd. Het jaarthema is 'Onderweg'. In het evangelie stuurt Jezus zijn leerlingen op pad en geeft aan hen een opdracht mee. Wat zien wij als onze opdracht? Voor de kinderen en tieners is er een eigen dienst en daarna worden de ouders en hun kinderen en tieners uitgedaagd een Bible Escape te gaan doen! Het gaat over Mozes en dat past heel mooi bij het thema 'Onderweg'.

In Zoetermeer-Zuid is gekozen voor het jaarthema 'Op zoek'. Tijdens het startweekend op 20 en 21 september in en om kerkgebouw De Regenboog is de eerste activiteit een speurtocht voor iedereen, op zoek naar iets nieuws. Misschien ben je op zoek naar iets wat

je zelf niet weet. Het thema geeft de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over je zoektocht.

De Oosterkerk-gemeente bezint zich nog op het jaarthema, laat ds. Pieter Baas weten. Het startweekend vindt plaats op 21 en 22 september en biedt een programma voor de kinderen t/m 12 jaar. 's Avonds is er een leuke activiteit voor de tieners en tussendoor een gezamenlijke maaltijd voor iedereen. Zondagmorgen is er een gezamenlijke dienst van Oosterkerk en Perron.

Veel mooie plannen rondom zorgvuldig gekozen thema's! Wij wensen iedereen een goede start toe en een gezegend seizoen!

De Uitgelicht-agenda op www.kerkin-zoetermeer.nl biedt vanaf half september het jaaroverzicht van alle activiteiten met beschrijving in en om de kerken. Die wordt maandelijks actueel bijgewerkt en in elke krant zullen ze ook weer kort genoemd worden.

Hanneke Lam
KIZ-REDACTEUR



CULTURELE AGENDA

14 SEPTEMBER

Open Monumentendag: 'Onderweg'

De Open Monumentendag, jaarlijks op de tweede zaterdag in september, heeft het thema 'Onderweg' gekregen en gaat over het erfgoed van routes, netwerk en verbindingen. Ontdek hoe mensen en samenlevingen altijd in beweging zijn geweest: van pelgrimsreizen tot handel en ontdekking, van oude waterwegen tot moderne transportnetwerken en bezoek ook locaties zoals Gymworld, de Pelgrimshoeve, het Erasmuscollege en nieuwe deelnemers zoals de brandweerkazerne. En mis de onthulling van het historisch bord niet om 10.00 uur.



Zo'n netwerk vormen ook de kerken in Zoetermeer, die zaterdag 14 september verbonden zijn door een fiets- en pelgrimsroute.

- In de *Ichthuskerk* is er een doorlopende beamerpresentatie over de bouw van de kerk en de verbouwing van tien jaar geleden. Onder het motto 'Kijk om je heen' zijn alle ruimten te bezichtigen met daarin de attributen die gebruikt worden tijdens kerkdiensten en de vele symbolieken die verwerkt zijn. 11.00-16.00 uur, *Parkdreef 258 W pwzn.nl*
- In de Oude Kerk belicht een doorlopende beamerpresentatie de geschiedenis van het oudste kerkgebouw van Zoetermeer. Operettegezelschap Cantiamo zal driemaal een optreden verzorgen en tussendoor wordt er gemusiceerd op het orgel en de vleugel. En er is gelegenheid om de toren te beklimmen en bovenin te genieten van het prachtige uitzicht over Zoetermeer. 11.00-16.00 uur, *Dorpsstraat 59 W herbergoudekerk.nl*
- De stadspelgrimage in het Dorp en Driemanspolder is uitgezet door kerngemeente De Pelgrim en verbindt je al lopend met historisch en huidige Zoetermeer en al denkend met je eigen verleden en toekomst. Je kunt de gebedshuizen op de route aandoen voor een moment van rust en als je wilt een kaarsje opsteken in kerk of moskee.

Alle deelnemende gebouwen staan op openmonumentendag.nl/comite/zoetermeer/ en het boekje met beschrijvingen ligt gratis op alle locaties, samen met fiets- en pelgrimsroute.

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel.

Parousia start gespreksgroep voor senioren

Evangelische Gemeente Parousia start op woensdag 11 september een Omega-gesprekkring over ouder worden, geestelijke groei, acute en soms ingrijpende problemen waar in groepen dieper op in wordt gegaan. Senioren uit alle kerken zijn welkom, twee keer per maand op woensdagochtend in kerkgebouw De Uitkijk aan de Wattstraat. Er worden onderwerpen behandeld zoals: wat betekenen bidden en Bijbellezende voor u: pastorale thema's zoals verdriet over eenzaamheid, verlies aan identiteit na pensionering; praktische onderwerpen en ethische thema's, waarvoor sprekers en deskundigen worden uitgenodigd.

vanaf woensdag 11 september, start om 10.00 uur; geen kosten, informatie en opgave Eomegaking@outlook.com

GEBEDSMOMENTEN

Oude Kerk

Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur in De Herberg leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk

Elke twee weken, 19.00-19.55 uur. 8 en 22 mei, 5 en 19 juni

E.p.j.van.daalen@casema.nl

Gebedsgroep Ichthuskerk

Dinsdag 21 mei en 18 juni, 20.00 uur.

T.079-341.69.87 E.koosje-l@live.nl

Gebod vervolgde christenen

Elke laatste zaterdag van 10.00-10.30 uur op het Dobbe-eiland.

E.roelie.vanderlinden@gmail.com

Bidden voor Zoetermeer

Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.

De Uitkijk, Wattstraat 64

E.h_nebbeling@kpnmail.nl

INLOOP

Inloop De Herberg

Welkom! Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur, Dorpsstraat 59 T 06-2009 2729

E.loes.landlust@ziggo.nl

W.oudekerkgemeente.nl

Open Ichthus

Wekelijks welkom op woensdag van 10.00-12.00 uur. Thea Streef

[T 06-2095 7228](tel:06-20957228)

Koffie-, thee- en aandachtsschenkerij

Welkom elke donderdag van 10.00-12.00 uur. De Oase, Kerkenbos 8

E.info@depelgrimzoetermeer.nl

Inloophuis Rokkeveen

Elke vrijdag in De Regenboog van 10.00-13.00 uur.

Middagpauzediens van 11.30-12.00 uur en elke vierde vrijdag maaltijd.

[Nathaliegang 263 T 079-361 33 65](tel:079-3613365)

E.wil.bettenhaussen@gmail.com

OPEN KERK

Open Oosterkerk

Elke di 13.00-16.00 uur. Oosterheemplein 320

E.p.j.van.daalen@casema.nl

Open Oude Kerk

Elke vrij 14.00-15.30 uur. Dorpsstraat 59

Open Lichtzijde

Elke ma en do 14.00-15.30 uur.

Broekwegzijde 196

Open Kompas

Elke di, wo, vr van 10.00-12.00 uur.

Piet Heinplein 13

DAKENFESTIVAL 31 AUGUSTUS

Onder de indruk van het oudste dak van Zoetermeer

INTERVIEW • 'Ik vond het stoer dat ik die toren ging beklimmen, samen met twee collega's. Het was ook heel serieus: platte schoenen aan, tas beneden laten, en je moet niet claustrofobisch zijn. Na een heel aantal smalle treden en begeleid met zorgzame instructies van de gidsen heb je buiten op de torenomgang van de Oude Kerk een 360-graden-view over Zoetermeer. Echt indrukwekkend.'

Natascha Abdoel is één van de projectmanagers van het Dakenfestival dat de Gemeente Zoetermeer zaterdag 31 augustus op vijf daken in de binnenstad organiseert. De Oude Kerk is daarvan het 'oudste dak'. 'Vorig jaar heb ik een Urban Art Jongerenfestival in het Onderlangs georganiseerd en nu kwamen mijn collega's van het dakenteam op het idee van een Dakenfestival. Zelf woon ik niet zo ver van de

Oude Kerk en het leek ons geweldig als de toren daarvan mee kon doen, naast het Stadhuis, de P5-parkeergarage, de hoogste woontoren en het voormalige kantoorobject The European.' 'Al toen ik de kerk binnenkwam voor de kennismaking en rondleiding, was ik onder de indruk. De sfeer die er hangt, iets van mysterie haast in het gebouw, prachtig. En dan de verhalen erbij. Dat er vroeger iemand elke dag naar het carillon klom, bijvoorbeeld. Mensen gaan dit geweldig vinden.'

Natascha vertelt dat ze bij Binnenstad goed samenwerken met ArchitectuurPunt (zie architectuurpuntzoetermeer.nl), dat bijvoorbeeld ook wandelingen uitzet. 'Zij de geschiedenis, wij vanuit het programma binnenstad de toekomst van het wonen in Zoetermeer. Samen maken we zichtbaar wat we hebben in de binnenstad. Door deze daken in de kijker te zetten brengen we een stuk historie in beeld en we laten tegelijkertijd zien dat Zoetermeer hartstikke bruisend is, voor iedereen die er woont en ook voor mensen van buiten.'

'Samen maken we zichtbaar wat we hebben in de binnenstad'

De daken zijn herkenbaar aan een grote ballon, als teken dat daar boven de veelzijdigheid van ruimte te ervaren en te beleven is. 'We hebben elk dak een eigen element meegegeven.'



Het jeugdboek 'Spion op de toren' van Theo en Marianne Hoogstraten vertelt het verhaal van Gielis, die zich bij de Geuzen aansluit om Leiden te ontzetten. Maar in Zoetermeer worden de Geuzen tegengehouden door de Spanjaarden. Boven op de toren van de Oude Kerk ontmoet hij Duyfke, die hem waardevolle informatie geeft waardoor Leiden ontzet kan worden. Theatergezelschap Storytellers speelt op zaterdag 31 augustus ieder uur een korte versie van de musical aan de voet van de toren van de Oude Kerk, Dorpsstraat 59.

Dat van de Oude Kerk is historisch en aan de voet ervan kun je ieder uur de musical 'Spion op de toren' van de Storytellers beleven. In de daktuin bovenop het stadhuis is het duurzaam, op de parkeergarage swingend en sportief, er is muziek in de wolken op de hoogste woontoren en er is ook een stranddak om te loungen.' Overall zijn optredens en iedereen die langskomt en ziet 'Hé, ik kan het dak op' is welkom.'

Het hele festivalprogramma met locaties, tijden en optredens vind je op binnenstad-zoetermeer.nl/dakenfestival. Alles is vrij toegankelijk. Voor de torenbeklimming en de duurzame lezing geldt dat je je moet aanmelden, in verband met de groepsgrootte en veiligheid.

• Marieke van der Giessen-van Velzen
KIZ-REDACTEUR

PERRON OOSTERHEEM

Buurtpastor: Timo Hagendijk T 06-5095 4628

E.pionier.oosterheem@gmail.com W.perronoosterheem.nl



► Fitte Fifty's

elke maandag, 10.00 uur, start bij de Oosterkerk

► Breiclub

elke twee weken op maandag: 2, 16 en 30 september, 14.00-16.00 uur; € 1
E.tanniejorna@gmail.com

► Ontmoetingslunch

Gastheren en gastvrouwen gezocht! elke woensdag, 12.30 uur, Fred Cammeraat T 06-2304 4470

► Crea Club

elke donderdag, 14.00-16.00 uur

► Wandelclub en Inloop

Elke vrijdag om 10.00 uur start een wandelclubje bij Enjoy Life vlakbij halte Oosterheemplein. Daarna drinken we koffie bij Middin aan de Schiebroekstraat 1. Je kan hier van 10.00-12.00 uur terecht voor gezelligheid en een lekkere bak koffie. Zien we jou ook?

Nieuwe Alpha Cursus: doe mee!

- Er komt een Alpha Cursus voor alle leeftijden.
bel of mail [Timo Hagendijk](mailto:Timo.Hagendijk) en [Arjen Verhoeff](mailto:Arjen.Verhoeff)
- Er wordt een nieuwe Youth Alpha georganiseerd.
informatie volgt
- Alpha voor Senioren is er op woensdag om de week van 10.30-12.00 uur met lunch daarna.
4 en 18 september, informeer bij [Timo Hagendijk](mailto:Timo.Hagendijk)

Bijzondere Perronmeetings

Zondag 22 september is het startzondag voor de Perronmeeting en de Oosterkerk. Het thema is 'Groeï' en Timo preekt over de vijgenboom die niet bloeien wil uit Lucas 13:1: 'Heer, laat hem ook nog dit jaar staan ...' Zondag 29 september volgt op Burendag, daar geven we aandacht aan in de Perronmeeting.

Zondag 13 oktober wordt een themazondag over 'Veilige Kerk'.

steeds om 10.00 uur in de bovenzaal van de Oosterkerk, Oosterheemplein 320

Kliederkerk – Kindertheater – Kerstmusical

- Zondag 20 oktober is er weer Kliederkerk! Het programma is nog een verrassing, maar zet de datum vast in je agenda.
- Zondag 17 november komt het kindertheater Simon en Zo naar Zoetermeer en speelt in basisschool Het Noorderlicht.
- Met Kerst zal er weer een geweldige Kerstmusical zijn, waar flink voor geoefend kan worden. Houd de berichten in de gaten.

DE PELGRIM

Gebouw De Oase, Kerkenbos 8 in Meerzicht,

pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092

E.info@depelgrimzoetermeer.nl W.depelgrimzoetermeer.nl



► Ochtendgebed en ontbijt

elke maandag t/m donderdag, 7.30 en 8.00 uur; let op: het ontbijt is op Kerkenbos 12 in basisschool De Regenboog

► Emmaüswandeling

elke vrijdag, 10.30-12.00 uur; start Balijhoeve, Kurkhout 100

► Langeafstandswandeling

8 september, 10.00 uur, vertrek vanaf De Oase; € 10

► Crea-middag

17 september, 13.30 uur; € 5

► 'Gezond en goedkoop'

30 september, 16.00-18.00 uur met aansluitend maaltijd; € 2

Nieuw: thema-avonden

In het seizoen 2024-2025 houden we maandelijks een thema-avond en de eerste is rondom het onderzoek naar eenzaamheid van De Pelgrim in de wijk Meerzicht. We kijken naar de verschillende vormen en hoe het komt dat veel geboden oplossingen voor eenzaamheid niet werken. Mogelijk doordat er aan existentiële eenzaamheid nauwelijks aandacht wordt besteed? We kijken wat we in ons eigen leven herkennen en wat dat met je doet.
vanaf 9 september, 19.30 uur in De Oase, Kerkenbos 8

Stadspelgrimage tijdens Open Monumentendag

In het kader van Open Monumentendag op zaterdag 14 september is er ook een stadspelgrimage. Een tocht van ongeveer anderhalf uur langs een stukje historisch Zoetermeer. Start in een rustig tempo bij de Adventskerk en loop rondom de Dorpsstraat, het oude verbindingspunt tussen Utrecht, Gouda en Den Haag. In je eentje onderweg, waarbij je stil kan staan bij het verleden, heden of jouw toekomst.

Een tocht met ontmoetingen en verhalen, misschien een stil gebed of een kaarsje dat je opsteekt in een van de gebedshuizen. Jouw pelgrimage, een zoektocht. De route vind je in het Open Monumentenboekje.

Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar, als broers en zussen, dragen wij elkaars last.

Kloosterweekend Koningshoeven

Van vrijdag 18 t/m zondag 20 oktober gaan we opnieuw naar de abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven: stilte ervaren en hoe het is om alle tijd te hebben en je aanpassen aan het ritme van de broeders. Er is ook een eigen programma met het thema 'Zoekend op weg'.

informatieavond 16 september, 19.30 uur, Kerkenbos 8; kosten weekend € 125 excl. reiskosten

'MESSIAH' VAN COMONIST HÄNDEL

'Ik geloof dat God mij heeft bezocht!'

WENKEND PERSPECTIEF • Het zal je maar gebeuren. Als componist ben je al tijdens je leven razend populair. Je vele opera's zijn zeer geliefd en financieel gaat het je voor de wind. Maar desondanks kom je in een diep dal terecht.



Dit overkomt de in het Duitse Halle geboren Georg Friedrich Händel die zijn succes volgt, zich in Londen vestigt en in 1727 de Engelse nationaliteit aanneemt. Het Londense publiek krijgt na verloop van tijd schoon genoeg van zijn Italiaanse opera's. Men is er volledig op uitgekeken en laat de eens zo gevierde componist links liggen. Handel, die inmiddels financieel op de rand van bankroet balanceert, trekt zich in 1741 gedesillusioneerend terug uit het openbare leven.

Leven van Jezus

In de maanden van eenzaamheid zoekt een van zijn weinig overgebleven vrienden hem op: Charles Jennens, een rijke excentriek die eerder het libretto voor het oratorium *Saul* schreef. Hij geeft Handel een verzameling bijbelteksten die gaan over het leven van Jezus. 'Voor een oratorium', zegt hij. Dan komt de gevelde reus weer tot leven. Hij sluit zich op in zijn kamer en schrijft in drie weken tijd de muziek van zijn *Messiah*. Op de dag dat hij het tweede deel afrondt met het 'Hallelujah' roept hij uit: 'Ik geloof dat God mij heeft bezocht en dat ik de hemel heb gezien!'

Eclatant succes

Wanneer hij overweegt terug te keren naar zijn Duitse geboortegrond krijgt hij een uitnodiging om op te treden tijdens een aantal liefdadigheidsconcerten in Dublin. Omdat goede doelen nooit vergeefs een beroep op hem doen laat Handel Londen en zijn klui-

zenaarschap achter zich en reist naar Ierland met in zijn bagage de partituur van zijn *Messiah*. In Dublin maakt de wereld kennis met *Messiah*. De verwachtingen zijn hooggespannen. Voor de première, in april 1742, wordt onder meer de dames verzocht hun hoepelrokken en de heren hun degens thuis te laten zodat er meer mensen in de concertzaal passen. Na een eclatant succes in Dublin besluit Handel ook Londen zijn *Messiah* te laten horen. Maar dat draait uit op een controversie: een uitvoering in een theater in plaats van een kerk ziet men als heiligschennis. Hoewel de zalen aanvankelijk nagenoeg leeg blijven, komt het tussen Londen, Handel en zijn *Messiah* uiteindelijk helemaal goed.

Vrede en gerechtigheid

In de drie delen van *Messiah* volgen we in tekst en muziek de weg die Jezus heeft afgelegd vanaf Bethlehem naar Paas-morgen. Een weg waarmee Hij de poort heeft geopend naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar recht en gerechtigheid heersen en de vrede eindeloos zal zijn. En op deze weg komen 'Ere zij God' en 'U zij de glorie' samen. 'And he shall reign for ever and ever', juicht Handel. Hoewel het muziekstuk *Messiah* bedoeld was voor Pasen zien velen het als een ultiem stuk voor Kerstmis. Als vanzelf denk ik hierbij aan mijn kinderjaren toen ik mijn vader hielp bij het timmeren van een houten kruis onder de kerstboom. Pas jaren later beseft

ik hoe een kruis Kerst en Pasen onlosmakelijk met elkaar verbindt. Zonder kruis gaat je Kerst onderuit en wordt het geen Pasen.

Zonder kruis gaat je Kerst onderuit en wordt het geen Pasen

Houvast

Anno nu zoeken wij houvast in een wereld die kraakt in zijn voegen, in een ontwrichtende tijd waarin het lijkt of we op drijfzand leven. Jezus zelf, die door de diepste duisternis is gegaan, heeft ons met zijn dood en opstanding dat houvast gegeven: een wenkend perspectief dat na een soms inktzwarte nacht een stralende morgen volgt. Wat heeft Handel dit muzikaal op een fantastische manier vormgegeven. Ruim tweehonderd jaar na de première van *Messiah* verwoordde de Duitse dichter Jochen Klepper dit in 1942 vlak voor zijn zelfgekozen dood – het naziregime maakte het hem en zijn joodse vrouw onmogelijk om verder te leven – in zijn gedicht 'Die Nacht ist vorgedrungen' als volgt:

Gij lijkt wel diep verborgen in onze duisternis maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is.

• Jan van Vliet
KIZ-MEDEWERKER



* Vertaald als 'De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver', Lied 445 in Liedboek 2013



De afbeeldingen komen uit: Calligraphic word pictures inspired by the music and text from George Frederick Handel's 'Messiah', made by Timothy R. Botts, 1991 W timbotscalligraphy.com

CULTURELE AGENDA

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

OUDE KERK

Lunchpauzeconcerten

- 4 sept Henk & Willem van Twillert – saxofoon & orgel
- 11 sept Antoinette Lammers – vleugel
- 18 sept Geurt van Lagen – orgel
- 25 sept Mignon Primus & Carla Bos – sopraan & harp
- 2 okt Jaap Eilander – vleugel



12.45-13.15 uur, ingang Dorpsstraat 57, deurcollecte bij de uitgang W herbergoudekerk.nl

Carillonconcert

Het gebruikelijke concert op de eerste zaterdag van de maand verschuift een week, naar Open Monumentendag 14 september rondom het thema 'Onderweg'. Bij dit concert kan meegekeken of zelfs ritmisch meegespeeld worden bij de beiaard!

zaterdag 12.00-13.00 uur, beiaardier Johan van Oeveren, vanaf toren Oude Kerk; goed te beluisteren in de Dorpsstraat en in de rust van het Wilhelminapark W herbergoudekerk.nl

OOSTERKERK

Na-de-lunchconcert

Elke tweede dinsdag op de marktdag in Oosterheem vinden er direct na de lunch afwisselende concerten plaats in de Oosterkerk. Op 10 september is er een verrassingsconcert. Let op: de begintijd is voortaan een halfuurtje later: 13.30 uur.

13.30-14.15 uur, Oosterheemplein 320; Johan van Oeveren T 06-4803 7180

REGENBOOGMUZIEK

Duo Maessen-Dütschler met 'Natuur en liefde'

Op woensdag 2 oktober om 20.15 uur brengen Irene Maessen, sopraan, en Ursula Dütschler, piano, onder het thema 'Natuur en liefde' een programma met liederen van Mozart, Haydn en Schubert en een speciaal voor dit duo gecomponeerde liederencyclus 'Moestuin' op Nederlandse tekst van Wendela de Vos. Daarnaast ook Italiaanse aria's waarin de emoties hoog oplopen als de liefde niet beantwoord wordt.

2 oktober, 20.15 uur; Kerkelijk Centrum De Regenboog, Nathaliengang 263; € 16,50 / tot 25 jaar: € 5 / Zoetermeerpas: gratis W regenboogmuziek.nl



IN DE REGIO

'Minimal music' rondom 'Peace'

Woensdag 9 oktober speelt Iddo van der Giessen op het orgel van de Goede Herderkerk in Rotterdam Schiebroek een 'Peace'-programma met 'minimal music': op zoek naar rust en tijdsloosheid in een wereld van haast en onrust met muziek van Simeon ten Holt, Bert Matter, Toon Hagen, Arvo Pärt én Johann Sebastian Bach.

9 oktober, 20.00 uur, Kastanjeplein 28, Rotterdam Schiebroek W iddovandergiessen.nl

KERK MUZIEK

Betekenisvolle stukjes tijd

Even stilte voor de dienst. In De Regenboog, de kerk in de wijk Rokkeveen waar ik woon, zien de kerkgangers en 'online bezoekers' in stilte voordat de kerkdienst begint een dia met de volgende tekst:

'Wij zijn hier samengekomen in de ruimte van God. Na het ontmoeten en groeten van elkaar bereiden wij ons voor. In de stilte "landen" we in het huis van God. In de stilte ontmoeten en groeten wij God ieder persoonlijk. In de stilte bereiden wij ons voor en verwelkomen de Heilige Geest. Laten we stil worden.'

stil zonder een toets aan te raken. De geluiden die te horen waren, bijvoorbeeld voorbijrijdend verkeer of geschuifel van voeten, werden hierdoor tot muziek verheven. Stef Bos schrijft in zijn lied 'De Stilte' het volgende refrein:

*Niets is sterker / dan de stilte
Niets heeft zoveel kracht
Als het zwijgen van de nacht
Niets is sterker / dan de stilte
Niets is sterker dan het woord
Dat niemand hoort*

Stilte in de Bijbel wordt vaak gezien als een manier om te luisteren naar God, om vrede te vinden in zijn aanwezigheid en om innerlijke rust te vinden. In 1 Koningen 19:11-12 wordt de ontmoeting van de profeet Elia beschreven met God op de berg Horeb. Na een krachtige wind, een aardbeving en vuur, ontmoet Elia God in een zachte fluistering, wat laat zien dat God vaak spreekt in de stilte.

• Dries Piening
KIZ-MEDEWERKER



Dries Piening, docent en musicus in wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, is met ingang van september 2024 de nieuwe kerkmuziek-medewerker van Kerk in Zoetermeer. Welkom, Dries!

PERSPECTIEF

In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van Taizé 'Elke dag de Bijbel open'.

Vlaggen om gerechtigheid

Recht en vrede begroeten elkaar met een kus.
Psalm 85:11

Binnenkort zien we ze weer wapperen tijdens de Vredesweek: de vredesvlaggen. Daar zijn twee versies van. Een blauwe vlag met een witte duif en een olijftak. Of een vlag met alle kleuren van de regenboog met daarop het woord 'vrede'. Soms denk ik: kunnen we die jaarlijkse Vredesweek niet beter afschaffen. Uiteraard verlang ik, zoals ieder mens, naar vrede, maar is dit appèl om vrede zo langzamerhand niet totaal afgesleten. Soms raak ik 'vredesmoe'.

In de Bijbel is vrede een kernwoord. Bij ons is vrede vooral afwezigheid van oorlog. Het bijbelse woord gaat verder. Het woord *shalom* heeft te maken met volledig zijn. *Shalom* is een situatie van volledigheid. Dat alles klopt. Dat er goede verhoudingen zijn. Je kunt het dan ook vaak beter vertalen met harmonie, welzijn of met bloei. *Shalom* is er als ieder mens tot zijn recht komt. Vrede en gerechtigheid horen in de Bijbel bij elkaar. In Psalm 85 wordt dat prachtig gezegd: 'Recht en vrede begroeten elkaar met een kus.' Ze horen innig bij elkaar, zoals twee geliefden.

Vrede die wij kennen is vaak gebaseerd op macht of angst: 'Laat ik maar niks zeggen, daar komt alleen maar gedoe van.' Er is dan wel geen oorlog, maar onderhuids is er onvrede. Je vecht elkaar de tent niet uit, maar er is geen bloei. De vrede kust niet het recht. Er is geen *shalom*. Vrede wordt vaak gebruikt als wtkalk. De lelijke plekken worden weggewerkt. Maar onder het witsel blijft het broeien. En vroeg of laat komen de zwarte plekken weer aan de oppervlakte. Wil de *shalom* bloeien dan moet eerst recht worden gedaan. Bij ons verlangen naar vrede wordt dit vaak vergeten. Is dat wellicht de oorzaak van mijn 'vredesmoetheid'?

Als een gebed om vrede zullen binnenkort de vredesvlaggen weer wapperen. Dit jaar zie ik ze vooral als een gebed om gerechtigheid.

• tekst en foto: ds. Jan van der Wolf
PREDIKANT ZOETERMEER-ZUID



LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

ZA. 21 SEPTEMBER *Matteüs 9:10-13*
Jezus zegt: Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: "Barmhartigheid wil ik, geen offers." Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

ZON. 22 SEPTEMBER *Jakobus 3:13-18*
Jakobus schreef: Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

MA. 23 SEPTEMBER *2 Samuel 22:21-31*
U bent mijn lamp, Heer, u, Heer, verlicht mijn duisternis, met u storm ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik de hoogste muur.

DI. 24 SEPTEMBER *Johannes 10:1-10*
Jezus zegt: Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.

WO. 25 SEPTEMBER *1 Koningen 19:1-8*
Ontmoedigd ging Elia liggen en viel in slaap. Een engel raakte hem aan en zei: "Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je." Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, tot hij bij de berg van God kwam.

DO. 26 SEPTEMBER *Romeinen 8:5-11*
Paulus schreef: Wat de Geest wil brengt leven en vrede.

VR. 27 SEPTEMBER *Titus 2:11-14*
Christus heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.

ZA. 28 SEPTEMBER *2 Korintiërs 4:5-7*
Paulus schreef: Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn.

— Advertentie —

Kerk in Zoetermeer

De redactie van *Kerk in Zoetermeer* zoekt

nieuwe redacteuren en een redactieassistent

Kom meedenken vanuit je eigen netwerk en betrokkenheid. Tien keer per jaar een brainstorm over thema's die raken aan kerk en stad. Met ideeën en uitwerking voor artikelen, achtergrond en interviews. Volg en breng in wat er actueel in jouw kerk en wijk omgaat. Of help mee met de actiepunten bijhouden en de correctie van kopij en proeven. *Bel of mail de hoofdredactie voor meer informatie. Of kijk op onze website.*

Marieke van der Giessen-van Velzen T 079-3 522 519
Jan Blankespoor T 06-2848 9554 • E info@kerkinzoetermeer.nl

WWW.KERKINZOETERMEER.NL

Een open gesprek met ...
jongerenpastor Arianne Lodder

INTERVIEW • Sinds 2020 verschijnen van haar hand stukjes in de zondagsbrieven en het gemeentenieuws van de Ichthuskerk, het thuis van de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Hoog tijd om nader kennis te maken met kerkelijk werker en jongerenpastor Arianne Lodder.



Ze is geboren in Rossum vlakbij Zaltbommel en als peuter naar het westen verhuisd. Na nog enkele verhuizingen kwam ze terecht in Zwijndrecht, waar ze nog steeds met veel plezier woont. Ze voelde zich, hoe jong ook, thuis in de Protestantse Kerk daar. Ze zat in het jeugdwerk, werd jeugdouderling en bruiste altijd van ideeën die ze ook vaak kon uitwerken. Na de middelbare school is ze in het bibliotheekvak gerold en werd bibliothecaris op advocatenkantoren. 'Dit deed ik een aantal jaren met heel veel plezier', zegt Arianne. Maar het werken in de kerk liet haar niet los. Daarom startte ze in 2003 met een deeltijopleiding Godsdienst-pastoraal werk. Door omstandigheden thuis, gecombineerd met ouderling zijn en het werk, werd de studie haar te veel. Maar na een paar jaar, ze was ondertussen jeugdouderling af, ging het toch weer kriebelen en ze wist de studie weer op te pakken. Soms best pittig, studeren en werken tegelijk, maar het lukte. Tijdens ons gesprek krijg ik de indruk dat Arianne alles

met meer dan honderd procent invulde – en dat vaak nog doet!

Een en al enthousiasme voor kinderen en jongeren

Na het afstuderen ging ze in deeltijd aan het werk in de kerk. Haar eerste plek werd Vlaardingenveld. Een heerlijke tijd met een fijn team waar ze veel leerde van hoe het er in de praktijk echt aan toe gaat. Alles lijkt goed te gaan en dan ineens komt er ontslag op het advocatenkantoor. Het waarom was groots aanwezig en de onduidelijkheid groot. Kort daarna merkt ze in een bijeenkomst rond Kerst dat God haar persoonlijk roept, bij het verhaal van Mozes in zijn biezen mandje. Hoe moeilijk kunnen momenten in je leven zijn, waar God een oplossing geeft die grote gevolgen heeft. Het ontroert als Arianne vertelt hoe God haar optilde uit het water waarin ze dacht onder te gaan, door dat ontslag wat ze niet kon bevatten. Maar God liet haar de volgende stap zetten en in Zijn wijngaard

werken als missionair werker. Ze voelt zich hierdoor gedragen op de weg die ze nu gaat. Er volgen twee jaar in Delft, ook een fijne tijd. Totdat een familielid in *Kerk in Zoetermeer* een advertentie van de Ichthuskerk leest, waar ze op zoek zijn naar een kerkelijk werker. Dat was in 2020. Corona beheerste Nederland. 'Ik stelde mezelf voor in een lege kerk, in mei 2020. Je was volop aan het werk, maar wel geïsoleerd. In augustus werd ik bevestigd, toen was er iets meer bewegingsvrijheid.' Geen gemakkelijke start, maar daar hoor ik haar niet over.

'Samen de weg van geloven gaan is belangrijk'

Als kerkelijk werker houdt Arianne zich voornamelijk bezig met de jeugd. Dat ligt haar na aan het hart. Een en al enthousiasme is ze als ze vertelt over de kinderen, jongeren en hun ouders, over haar plannen, over de scholen waar ze vanuit de kerk contact mee heeft. Ze loopt graag met de jongeren op en wil hen laten zien hoe waardevol de gemeenschap van de kerk kan zijn. Met als doel dat ze hun weg vinden in het geloof, en de keus maken. Dat ouderen en jongeren dankzij elkaar kunnen ontdekken dat samen de weg van geloven gaan belangrijk is. Je samen bezighouden met de dingen die worden aangereikt om je geloof te verdiepen. 'Daar wil ik mij met hart en ziel voor inzetten', is haar drijfveer.

• Marjolijn van der Haven-Verweij
KIZ-REDACTEUR



UITGELEZEN

In deze 8e jaargang van *Kerk in Zoetermeer* worden de boekrecensies in de rubriek **UITGELEZEN** verzorgd door leden van leesclubs en leeskringen in Zoetermeer. In het zomernummer van vorig jaar kwamen zij bij het thema 'Neem en lees' op de voorpagina voor het voetlicht.

Bijzondere combinatie van filosofen en bijbelteksten

Negen overwegingen over filosofen van de hand van Margreet Klokke, Rienk Lanooy en Pieter Lootsma zijn in dit handzame boekje bijeengebracht. De foto's in het boek zijn van de tentoonstelling 'Denkeiland' van Eveline van Duyl in museum Beelden aan Zee, waarin koppen van filosofen stonden die gemaakt waren naar aanleiding van de naam/persoonlijkheid van de filosoof. In de Haagse Kloosterkerk zijn filosofiediensten gehouden, waarna dit boekje is ontstaan.

In negen hoofdstukken wordt een link gelegd tussen de negen filosofen en negen verschillende bijbelteksten. De volgende filosofen komen aan bod: Socrates, Plato, Augustinus, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Sartre en Arendt. In elk hoofdstuk wordt essentieel gedachtegoed van de betreffende filosoof naar voren gebracht. Ook wordt per hoofdstuk een bijbeltekst naast de tekst over de filosoof gelegd. Hierdoor ontstaan bijzondere combinaties die soms direct 'pakken' maar soms ook moeilijker aan elkaar te hechten zijn. 'Is het werk van filosofen moeilijk te lezen? Met dit boekje in de hand krijg je helder voorgeschoteld wat de denkwijze van de betreffende filosoof is. Het is verfrissend en verrijkend.

'Filosofen op de kansel.
Negen wijsgeren en de Bijbel – een ontmoeting, Middelburg: Skandalon, 2016, 110 bladzijden, € 16,50

Al lezend merk je dat de ene filosoof meer aanspreekt dan de ander. Niet omdat hij moeilijker te lezen is, maar meer omdat de denkrichting minder aansluit. In onze leesgroep spraken de hoofdstukken over Søren Kierkegaard en Hannah Arendt bijvoorbeeld meer aan dan het hoofdstuk over Arthur Schopenhauer. Het geeft een soort nieuwsgierigheid naar ander werk van filosofen. Naast die meerwaarde geeft het gezamenlijk lezen van een dergelijk boek in een leesgroep aanleiding tot veel gesprekstof. Over de filosofen en hun gedachtegoed, maar ook over de samenleving en hoe we daarin fungeren. Lees het boekje en kies een hoofdstuk uit om met meer mensen te bespreken. Een aanrader!

• Annette Doorn
LEESKRING ZOETERMEER-NOORD

